

**NATIONAL
GEOGRAPHIC**

Onze favoriete hotels
10 ONVERGETELIJKE OVERNACHTINGEN



TRAVELER

NIEMAND KENT DE WERELD BETER | NUMMER 3 / 2013

25

KLASSIEKE AVONTUREN

IN HET SPOOR VAN BEROEMDE ONTDEKKINGSREIZIGERS

STAD VAN
DE TOEKOMST
Istanbul

VAREN OVER
DE MEKONG
Vietnam

OP ZOEK NAAR DE
SCHOONSTE LICHT
Tasmanië



PLUS: ZWEDEN | PIEMONTE | IERLAND | 48 UUR KAAPSTAD | LUCHTHAVENS

Wil je ook
kans maken
op publicatie?
Upload dan nu tips,
blogs of foto's van
**Bijzondere
ontmoetingen**



BLOG IJSPLANEET

Zo'n 50 mijl boven Anchorage, even buiten het stadje Palmer, varen we met een airboat stroomopwaarts over de Knik River naar het Inner Lake George. Dit gletsjermeer van ruim 25 vierkante kilometer is gevuld met ijsbergen en ijsschotsen die zijn afgekald van de Knik Glacier.

Tom Fausset, onze ervaren schipper en gids, manoeuvreert de boot behendig tussen de ijsbergen door en legt aan bij het Glacier Camp. Tom is een van de weinige schippers die tussen half mei en half september tochten aanbieden vanaf het Base Camp naar de gletsjer. Vanaf het Glacier Camp maken wij een ruim 2 uur lange wandeling langs het gletsjermeer. Het ijslandschap is hier zó uitgestrekt dat het elk voorstellingsvermogen te boven gaat.

De uitdaging is nu hoe we de uitgestrektheid van dit landschap gaan vastleggen. Eén enkele foto is niet voldoende om de ware verhoudingen weer te geven. Dit landschap vraágt gewoon om een panorama! De zon staat vandaag hoog aan

de hemel en de temperatuur is aangenaam. Met een brandpunt van 28mm maken we over een breedte van 180° een reeks opnamen die we later tot één beeld kunnen genereren.

We vragen ons af waarom hier nauwelijks toeristen komen. Terwijl Tom ons een kop hete koffie aanreikt, vertelt hij regelmatig benaderd te worden door cruisereederijen om excursies naar dit gebied te gaan verzorgen. 'Je moet er toch niet aan denken dat hier in de zomermaanden dagelijks honderden passagiers rondbanjeren die ik ook nog van een uitgebreide lunch moet voorzien? Nee, dit is een nog ongerept natuurgebied en ik ben héél zuinig op de beperkte licentie die ik van de lokale overheid heb gekregen. Dit is nog een stukje paradijs op aarde wat ik graag zo wil behouden'.

In 1991 werd hier een scène voor de film *Star Trek VI* opgenomen. Captain Kirk en Dr. McCoy worden er bevrijd uit de gevangenis op ijsplaneet Klingon. En dat is inderdaad waar dit ongerepte en nauwelijks bezochte gebied zich het beste mee laat vergelijken: een ijsplaneet! **GEBRUIKER:** michelhammann